

KSA Sint-Maarten Moorslede

# LIEVENSBODE

September 2024



# Inhoud

<b>Voorwoord</b>	<b>p.3</b>
<b>Redactioneel</b>	<b>p.4</b>
<b>Kortnieuws</b>	<b>p.5</b>
<b>Terugblik</b>	<b>p.7</b>
<b>Op kamp met ...</b>	<b>p.8</b>
<b>Recept koks</b>	<b>p.21</b>
<b>het Leidersteam</b>	<b>p.23</b>
<b>Kalender</b>	<b>p.28</b>
<b>Wist je datjes ...</b>	<b>p.27</b>

# Voorwoord

Beste ouders, leden en sympathisanten,



Na een geslaagd kamp zijn enkele van onze leiders al volop bezig met de voorbereidingen voor het komende werkjaar. Andere leiders hebben zich gestort op hun studies. Dit brengt bij velen van ons veel enthousiasme naar boven om met frisse energie aan het nieuwe jaar te beginnen. Graag wil ik mijn dank uitspreken aan alle koks, ouders, leden, medeleiders en sympathisanten.

Op 7 september is het weer tijd voor de Startdag van 2024. We zijn druk bezig met de voorbereidingen en je kunt gerust al je vriendjes uitnodigen, zodat niemand deze geweldige dag mist.

Heb je onze affiches voor het streekbierenweekend al gezien? Dan weet je vast dat ook dit evenement weer op de agenda staat. Hoewel ik nog niet te veel kan verklappen, kan ik beloven dat het opnieuw een fantastische editie zal worden. Het streekbierenweekend vindt plaats op 14 en 15 september in JC De4link. Er is een ruim assortiment aan bieren en op zondag wordt er heerlijke beenhesp geserveerd met groenten, koude pasta en meer. Kaarten zijn te verkrijgen bij de leiding.

Nu ik het over de leiding heb; als hoofdleider ben ik trots om aan te kondigen dat we dit jaar 3 nieuwe leiders hebben waarop jullie en wij voor de volle 200% kunnen rekenen. Dit belooft alleen maar meer originele en leuke activiteiten. Helaas moeten we ook afscheid nemen van 4 andere fantastische leiders die we enorm gaan missen. Daarvoor willen we hen hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet. We wensen hen het beste toe!

Wat betreft de leiding: ik ben trots om als hoofdleider te melden dat we dit jaar drie nieuwe leiders hebben die zich volledig zullen inzetten. Dit betekent alleen maar meer originele en leuke activiteiten. Bovendien neemt er dit jaar niemand afscheid als leider! Hoera!

We hopen jullie allemaal te zien op 7 september in JC De4link.

Met vriendelijke KSA-groeten,

Decaestecker Louis

# Redactioneel

Beste KSA'er,

Daar zijn we weer, helemaal klaar om jullie te overspoelen met een nieuwe dosis verhalen en avonturen! Het kamp was zo geweldig dat we er nog steeds zand uit onze schoenen schudden, en we staan te trappelen om het nieuwe werkjaar te beginnen. De redactie zit vol energie en koffie, klaar om jullie te voorzien van epische leesmomenen!

Dit jaar nemen we met een traan en een tissuespons afscheid van een van onze redactietoppers. Ons team telt nu vier heldhaftige schrijvers. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel: met vier kunnen we eindelijk zonder ruzie manillen (of toch proberen...).

In deze Lievensbode hebben we er alles aan gedaan om jullie weer te verrassen met hilarische, spannende en soms zelfs nuttige verhalen. Je ontdekt wie de leiders zijn die jouw kind dit jaar in toom proberen te houden, en uiteraard ontbreken de altijd geniale wist-je-datjes niet. Spoiler alert: ze zijn nog gekker dan vorig jaar!

Veel leesplezier en tot op de startdag!

Groetjes,  
Uw favoriete redactie



# Kortnieuws

## Verloren voorwerpen

Het kan zijn dat uw zoon met een lichtere koffer naar huis is gekomen. Maak u geen zorgen, veel van de achtergebleven spullen zijn nog bij ons en kunnen worden opgehaald tijdens de startdag op 7 september en de daaropvolgende vergaderingen.



## Uniformstand

Tijdens de laatste 2 vergaderingen van oktober (19 en 26 oktober) zetten we opnieuw onze uniformstand uit met KSA-kledij en allerhande gadgets. Voor (vanaf 13u30) en na de vergadering (vanaf 17u) heeft u tijd om iets te kopen. (Gelieve wel cash geld mee te nemen, Payconiq is ook mogelijk). Ook in maart zal er nog een uniformstand zijn, de juiste datum volgt nog.

## Dag v/d Jeugdbeweging

Dit jaar gaat Dag van de Jeugdbeweging door op vrijdag 18 oktober 2024. Op deze dag laten we zien dat we trotse KSA'ers zijn en trekken we ons mooiste uniform aan, zodat iedereen kan zien dat KSA de beste jeugdbeweging is van ons land.



## Kamp 2025

Het vorige kamp ligt nog niet ver achter ons, of we verlangen al naar het volgende. Wees gerust, volgend jaar is er opnieuw een kamp. Noteer zeker al 31 juli tot 10 augustus 2025 in jullie agenda voor het zomerkamp. Op naar een volgend super-kamp!

# Streekbierenweekend 2024

Het is weer zover - Streekbierenweekend met KSA!



Het moment waar we allemaal naar uitkeken is eindelijk hier: het jaarlijkse Streekbierenweekend van de KSA staat weer voor de deur! Na maanden van voorbereiding zijn we verheugd om jullie opnieuw te verwelkomen bij dit fantastische evenement, dat zoals altijd zal plaatsvinden in JC De 4Link.

Op zaterdagmiddag 14 september nodigen we jullie uit om samen te genieten van een selectie van meer dan 100 verschillende streekbieren. In een gezellige en ontspannen sfeer kunnen we samen proeven en ontdekken wat de streek te bieden heeft.

Zondagmiddag 15 september verwennen we jullie graag met een heerlijke portie beenham, natuurlijk gecombineerd met een passend streekbier. Deze culinaire verwenning is de perfecte afsluiting van een weekend vol smaak en plezier.

Kaarten voor dit weekend zijn te verkrijgen bij de KSA-leiders en kosten € 17 voor volwassenen en € 13 voor kinderen onder de 12 jaar. Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt en dit wil je niet missen!

De volledige opbrengst van dit evenement gaat naar onze KSA, zodat we onze leden een jaar vol avontuur en onvergetelijke momenten kunnen bieden. We zijn ontzettend dankbaar voor de steun van onze sponsors, sympathisanten en alle streekbierliefhebbers die dit mogelijk maken.

Zet het Streekbierenweekend van de KSA in je agenda en zorg dat je erbij bent – het belooft weer een geweldig evenement te worden!

Tot dan!



# Terugblik

Aan onze geweldige koks,

Jullie hebben ons verrast met smaken die onze zintuigen prikkelden en onze harten wisten te raken. Door jullie toewijding en meesterschap werden onze maaltijden verheven tot ware kunstwerken, die niet alleen ons lichaam, maar ook onze geest voedden.

Ieder gerecht vertelde een verhaal van passie en precisie, met ingrediënten die perfect samensmolten op onze tong. Jullie hebben laten zien dat koken veel meer is dan een handeling; het is een liefdevolle uiting van creativiteit en zorg.

Van de eerste hap tot de laatste lepel dessert hebben jullie ons meegenomen op een reis vol smaak en verrukking. Jullie onzichtbare handen werkten magie in de keuken, en die magie proefden we in elk woord van waardering dat we uitspraken tijdens het diner.

Met een diep gevoel van dankbaarheid en smaakpapillen die nog nagenieten, willen we jullie bedanken voor jullie onophoudelijke inzet en ongeëvenaard talent. Jullie hebben niet alleen gerechten bereid, maar ook blijvende herinneringen gecreëerd die voor altijd in ons geheugen gegrift zullen blijven.

Bedankt & tot volgend jaar!

## Te huur



### Paëllapannen

€30/dag, €100 waarborg



### Percolator

€18/dag, €25 waarborg



### Leiders

Prijs overeen te komen

# Op kamp met ...



## De Dwergen

Dag 1 vertrokken de dwergen met de nodige vlinders in de buik met de trein voor de eerste keer op kamp. Na aankomst in Hasselt volgde een korte busrit waarna we nog even de benenwagen namen tot we na een tocht van bijna 5 uur bij de kampplek aankwamen. Om onze honger te stillen genoten we van heerlijke jambolaia en sloten we de avond af met een uitgebreide terreinverkenning.

Met kleine oogjes rolden we de volgende dag uit onze slaapzakken richting de ontbijttafel waar de koks ons heerlijke boterhammen met choco voorschotelden. In de voormiddag hielpen we Lucky Luke met de werderopbouw van Daisy Town. 'S middags genoten we van de hamburgers met boontjes om vervolgens onze innerlijke militair boven te halen een hindernissenparcours af te leggen waarop Daniël een toptijd van 57 seconden neerzette. 'S avonds hebben we ons proper gewassen en doken we met enige vertraging onze slaapzakken in.

We vulden onze buikjes op de laatste volle kampdag met boterhammetjes met confituur. Ook heetten we onze stageleider Staf welkom. Deze middag genoten we van opnieuw een culinaire topprestatie van onze koks: Gyros met ratatouille. 'S namiddags schreven we over onze avonturen in brieven gericht aan het thuisfront. Om dan na een gulle portie gehaktballetjes in tomatensaus onze dansbenen boven te halen en het beste van onszelf te geven op de slotfuif waar Louis en Bent ons verrasten met hun spectaculaire moves.

Daniël verdiende een trofeetje en Oscar en Viktor kregen op hun beurt dan weer een pechtrofeetje.

Helaas moesten we de dagtocht overlaten aan de andere bans omdat het tijd was voor ons om huiswaarts te keren.

Tot volgend jaar!





# Op kamp met ...



## De Kabouters

In het KSA-kot was direct duidelijk wat ons te wachten stond: een onvergetelijke week samen met een hele bende kabouters! De sfeer zat er meteen goed in. De treinreis van Roeselare naar Hasselt verliep dan ook vlekkeloos en bij aankomst in onze chalet was het enthousiasme bij iedereen duidelijk voelbaar. Na een eerste verkenning van de kampplaats genoten we van een heerlijk bord jambalaya en speelden we een spannend infiltratiespel in het thema van niemand minder dan Lucky Luke. Inderdaad, het fel gezochte kampthema dit jaar was niemand minder dan de man die sneller schiet dan zijn schaduw...

Het programma stond elke dag opnieuw bomvol. Van het boerenspel, waarin de kabouters hun krachten testten door dieren terug te halen van de Daltons, tot het paracommando parcours waar ze hun grenzen verlegden als echte militairen. Halverwege de week toonden we ons nog eens aan de buitenwereld voor onze dagtocht. We bezochten het meer De Plas na een stevige wandeling, die klaarblijkelijk steviger was in het terugkeren dan het doorgaan. Hoe dan ook, deze dag vol waterpret was er eentje om niet meer te vergeten.

Het hoogtepunt van de week (hoewel eigenlijk heel de week een hoogtepunt was) vond plaats in de Hechtelse duinen: het bouwen van een knikkerbaan. Gebruikmakende van afvoerbuizen kwamen ware pareltjes naar boven. Misschien zit er wel een toekomst in als loodgieter voor onze kabouters?

Ook de rest van de week was goed gevuld: we zochten de Daltons op basis van geluid tijdens een avondspel en hielpen Lucky Luke om gestolen knuffels terug te krijgen. Tijdens de rustige momenten genoot iedereen van lekker eten zoals hamburgers, vol-au-vent, gehaktballetjes en spaghetti.

Tijdens de week maakten de kabouters reeds kennis met een voorproefje van wat vuur is: een gezellige fakkeltocht. Het ultieme summum was echter voor de laatste avond: het kampvuur! Er werd vol bewondering gekeken naar het metershoge kampvuur en er werd luid gezongen. Na een vermoeiende week was het tijd om huiswaarts te keren.

Tot volgend jaar!



# Op kamp met ...



## De Pagadders

Deze zomervakantie was het eindelijk weer zo ver! Het zomerkamp met de KSA stond alweer op het programma voor een enthousiaste bende pagadders!

Na de verzameling aan het KSA-lokaal vertrokken we met onze gevulde rugzakken vol met lekkernijen en het nodige drinken naar het station van Roeselare. Hier volgde een uitgebreid afscheid van onze liefste ouders en daarna kon het echte werk beginnen! We stapten vol moed op de trein en gingen voor een onvergetelijk kamp.

De treinreis verliep heel vlot en na een kleine 4 uur reizen kwamen we aan in het station van Hasselt, waar we een bus namen richting onze kampplaats. Na een korte wandeling van de bushalte naar de kampplaats kon het feest eindelijk beginnen.

We lieten de jongens los in hun kamer en voor we het wisten lag iedereen in hun eigen bed. Nadat alles uit de valiezen was gehaald zetten we ons avontuur verder op de kampplaats. Dit deden we aan de hand van een rondleiding, gegidst door onze favoriete leiders, want de leiders waren inmiddels al 3 dagen aanwezig op deze kampplaats. Nadat we wisten waar we wel en niet mochten komen kon de echte fun beginnen, we mochten vrij spelen! Na wat verstoppertje, tikkertje en kampen bouwen was het al weer tijd voor ons eerste avondmaal, heerlijke macaroni die werd klaargemaakt door onze lieve koksjes. Na het eten speelden we nog een avondspel, maar daarna zochten we al snel ons bed op na een lange dag reizen.

Dag 2 begonnen we goed met een stevig ontbijt. En dat was nodig want vandaag stond de paracommando op het schema. Dit was een stevige tocht in legerstijl waarbij het doel was om als snelste over de finishlijn te geraken. Hierbij kwam Lowie als sterkste uit de bus en was zo een échte paracommando. Hierna was het tijd voor middageten: hamburgers met aardappelen. Nadat onze buikjes gevuld waren gingen we verder met een RISK-spel. Nadat alle gebieden succesvol veroverd waren konden we aanschuiven voor het avondeten, dat bestond uit lekkere vol-au-vent en puree.

Na het avondeten speelden we het infiltratie spel, waar Vic bewees dat hij als beste een kamp kan binnensluipen. Na al deze spanning was het al weer tijd voor ons bed.

Dag 3 was een dag waar veel van onze pagadders naar uitkeken, we gingen brieven schrijven naar het thuisfront! Na een stevig en heerlijk ontbijt natuurlijk. Na onze brieven sloten we de voormiddag af met een aantal pleinspelen. Tijdens het middageten merkten we dat er iemand was aan het meegluren naar onze heerlijke rijst met kip, de zon!!! Dit besloot een van de warmste dagen te worden en dat bepaalde ook de rest van onze namiddag: water spelletjes.

Dit deden we door een aantal competitieve spelletjes te spelen tegen de jongknappen op een zeil besmeerd met bruine zeep. Na een overduidelijke overwinning voor de enorm sterke pagadder bende gingen we na een deugddoende afkoeling aan tafel. Puree met gehaktballen! Na deze goeie maaltijd gingen we verder met een intensief gijzelspel, hier konden de pagadders bewijzen wie van hen het best kon ontsnappen. Na deze ontsnappingen was het alweer tijd voor ons bed.

Dag 4 was ons ontbijt heel belangrijk, we vertrokken namelijk op dagtocht! Na een korte wandeling naar de bushalte, haalde de bus ons op en deze zette ons af op een goeie 2,5 km van onze zwemplaats. Na een stevige wandeling kwamen we aan bij de Plas. Bij aankomst stonden ons heerlijke belegde broodjes te wachten, gemaakt door onze leiders. Hierna kwam een heerlijke en verfrissende duik eindelijk van om de hoek en we gingen uren zwemmen! Na deze plons was het alweer tijd om terug te wandelen naar de bushalte, die ons afzette aan de kampplek. Hier was het alweer tijd voor het avondmaal: spaghetti! Hierna was het tijd om onze hersenen wat op te warmen met de welbekende KSA-quiz. Na een overwinning van het team 'slimme orang-oetan' gingen we slapen.

Dag 5 startten we, na een lekker ontbijt, met de 10-kamp, wat allemaal opdrachten samenbracht tot de sterkste sportman! In de ochtend dede mn we 5 disciplines, maar een korte regenbui hield ons tegen om de spelen voort te zetten. Na het middagmaal konden we de strijd wel weer door zetten en dit bracht ons tot de ultieme winnaar: Titus.

De rest van de namiddag kon worden opgevuld met een spelletje bos-stratego. Na een lekkere avondmaal gingen we door met een heel spannende tocht: de fakkeltocht! Na deze ge-vuur-lijke tocht kwamen we aan op onze kampplaats waar we ons bedje al snel opzochten.

Dag 6 van ons kamp was een spelletjes-dag! Die we begonnen met een zoektocht naar het geweer van lucky luc. Na een voormiddag vol speurwerk werd deze ook succesvol gevonden! Na een overheerlijk middagmaal wat bestond uit koude pasta met groentjes en vlees gingen we verder met een hele belangrijke taak, het opbouwen van daisy town. Na het plaatsen van wat gebouwen en plaatsen stond daisy town terug op de kaart! Hierna gingen we verder met het avondmaal, en deze was erg nodig! We zetten de avond namelijk in met de grote pagadder-fuif! Na heel wat dansen en lekker eten konden we voldaan naar ons bedje

Dag 7, de laatste echte dag op kamp was een echte chill dag. Nadat we in de ochtend heerlijk hadden ontbeten was het tijd om onze valliezen al een beetje op te maken. Nadat dit was gelukt kon het dag-spel eraan beginnen. We speelden een groot spel met de hele KSA samen! We werden verdeeld in groepen en brachten met deze groep opdrachten tot voltooiing tegen andere ploegen. Hierna kregen we met iedere groep een opdracht, dit varieerde uit een petit-beurre taart maken tot een liedje uit ons hoofd leren, of zelfs een toneeltje maken! Na deze avontuurlijke dag was er natuurlijk weer het avondeten. Nadat onze buikjes rond waren was het tijd voor het hoogtepunt van ons kamp: ons grote kampvuur! Na een avond vol plezier en vele kampliedjes gingen we slapen, want morgen was het een grote dag.

De laatste dag van kamp was een reisdag, na onze valliezen volledig te vullen konden we met de trein richting het thuisfront vertrekken. Na aankomst in Roeselare was het van dat, ons spetterend kamp zat erop. Na een kamp vol avontuur en veel fun kunnen we terugblikken op een geslaagd kamp.

Wij, de leiders, hebben het ook erg naar ons zin gehad met deze toffe bende en kunnen niet wachten om volgend weer op kamp te vertrekken, maar voor nu rest ons enkel nog het afscheid...

Bedankt namens alle pagadder-leiders, en tot volgend jaar!





# Op kamp met ...

## De Jongknappen

Beste ouders,

Op 31 augustus vertrokken de jongknappen vanuit Roeselare naar het verre Hechtel-Eksel, de plaats waar ons 10 dagen vol spel, plezier en vriendschap te wachten stond. Na de treinreis en het uitladen van de camion werden we door de koks beloond met lekkere macaroni. Daarna was het nog tijd voor een kleine tocht door het donker. 's Avonds kregen we nog een beker puddingpap, waarna de bedden voor het eerst werden opgezocht, klaar voor de volgende dag!

Op dag 1 zat het weer even niet mee, maar dat losten we op door ons in de voormiddag creatief bezig te houden, we knutselden namelijk een memoryspel in elkaar dat later op de dag nog van pas zou komen. In de namiddag haalden de jongknappen de dief in hen naar boven, de twee teams probeerden ze zoveel mogelijk goudstaven uit de kluizen van het andere team te stelen. Na 's avonds pita te hebben gegeten was het tijd voor het eerste toneelstuk, daardoor ontdekten we meteen het kampthema voor dit jaar: Lucky Luke! Daarna werd nog het memoryspel gespeeld en zo werd dag 1 mooi afgesloten.

Op dag 2 bestond het ontbijt in tegenstelling tot de eerste dag niet uit boterhammen met choco, ditmaal was er confituur voorzien. Het was ook nodig dat we allemaal fris en fruitig waren want na het ontbijt begonnen we aan onze 10-kamp die we later dit kamp zouden afwerken, blijf dus zeker lezen om de winnaar van dit legendarische spel te kennen! Nadat we in de middag stoofvlees met aardappelen en wortels hadden gegeten was het tijd voor wat verfrissing in de vorm van een paintballspel, maar dan met waterpistolen. 's Avonds hielden we nog een fakkeltocht om dag 2 af te sluiten.

De volgende dag startten we door in de voormiddag het grote XO-spel te spelen. De 2 X'en in de stapel O's bepaalden wie de vooraf gekozen opdracht zou moeten volbrengen. In de middag gingen we als echte Daltons op tocht om verschillende strategische plaatsen te overvallen door middel van het voltooien van verschillende opdrachten. 's Avonds was het tijd voor een quiz.

Op dag 4 was het tijd om onze tienkamp af te werken. Uiteindelijk kroonde Victor zich tot winnaar en ging met de gouden medaille naar huis. In de middag kregen we onze sportmaaltijd: hamburgers met aardappelen en bonen. In de middag moesten 4 teams zich weten te bevrijden uit het grote doolhof, dit door het volbrengen van verschillende opdrachten. In de avond stond er vol-au-vent op het menu, een perfecte afsluiter van alweer een geslaagde dag op kamp!

De vijfde dag van dit kamp begon voor de jongknappen met een training waarin ze tot paracommando werden opgeleid. De beste soldaat in paracommando was Kamiel en Jacob kroonde zich tot beste zanger van het Belgische volkslied. Na het eten van rijst en giros speelden we een hele middag waterspelletjes, er ontstond zelfs een heuse waterbattle tussen ons en de pagadders. 's Avonds schreven we brieven naar het thuisfront en speelden we nog een gezelschapsspelletje.

Dag 6 begon met een ontbijt bestaande uit boterhammen met speculoos, heerlijk! Daarna was het tijd om onze rugzakken te pakken, het was immers tijd om op dagtocht te vertrekken! We vertrokken met de bus en na nog een kleine 5 kilometer wandelen waren we bij het meer aangekomen. Daar aangekomen kon de pret echt gaan beginnen: ravotten in het water, voetballen, badminton en nog zoveel meer. Tijd om te vervelen was er niet, helaas moesten we later op de middag toch terug naar de kampplaats vertrekken. Daar voelden we ons toch weer snel thuis, de koks hadden voor ons namelijk spaghetti bolognaise gemaakt. In de avond werden we echte jongknappen. En zo ging ook deze dag weer razendsnel voorbij.

Op de zevende dag was het tijd voor een uitgebreid ontbijt, en wat voor een. Er waren onder andere chocoladekoeken, croissants, eieren,... maar ook fruitsap waaruit de leden konden kiezen. Helaas was er die ochtend wat regenachtig weer, dit losten we echter op door opnieuw ons creatief talent te benutten, de jongknappen knutselden ditmaal cowboyhoeden in elkaar. In de middag speelden we monopoly, maar dan in het thema van Lucky Luke. Door opdrachten te doen konden de groepjes geld verdienen, die ze daarna gebruikten om huizen te kopen zoals het huis van Lucky Luke, de saloon en nog zoveel meer. In de avond was het tijd voor lekkere broodjes met beenhesp en groentjes, daarna keken we met z'n allen naar een film. We eindigden deze dag met een overheerlijke bananenmilkshake.

De achtste dag was dan wel al onze voorlaatste volledige dag op kamp, toch weerhield dit ons niet om weer een dag vol plezier te beleven! 's Ochtends speelden we een infiltratiespel in het thema van Lucky Luke. Iedere keer dat de Jongknappen wisten binnen te dringen in het streng bewaakte kamp van hun leiders hadden ze even de tijd om een puzzelstuk mee te nemen. Uiteindelijk werd zo na vele creatieve infiltratiepogingen de puzzel in elkaar gestoken. Na een middagmaal van koude pasta speelden we nog een Lucky Luke Stratego waarbij er veel inzet werd getoond door de Jongknappen. Toen de avond aanbrak was het tijd om met z'n allen naar het casino te trekken en er een glaasje (kinder)champagne te drinken. Moe maar tevreden zochten we ons bedje op.

Op dag 9 organiseerden we naar gewoonte een groot groepsspel. Alle leden kregen een groepsnummer en zo ontstonden enkele groepen, bestaande uit verschillende leeftijden, die doorheen deze dag om de winst streden in verschillende spelletjes. Na een hele voormiddag competitiviteit en plezier werd aan elk van diezelfde groepen een fata morgana-opdracht gegeven, elke geslaagde opdracht zou die avond een ster opbrengen. Goed nieuws, ook dit jaar zijn alle sterren weer... BINNEN! Deze dag sloten we af met een prachtig kampvuur waar we als één hechte groep konden terugblikken op een geslaagd kamp.

Op 10 augustus was het dan toch tijd om onze kampplaats te verlaten. De terugreis werd gekenmerkt door de vermoeidheid maar tegelijkertijd ook de grote voldoening die we voelden na al die dagen kamp.

We bedanken alle koks en leiders om er weer een onvergetelijk kamp van te maken!!!

groetjes van uw jongknappenleiders



# Op Kamp met ...



## De Knappers

Dag 1: begonnen we het KSA-kamp vol enthousiasme met een treinreis van Roeselare naar Overpelt. De sfeer zat er meteen goed in en iedereen had er duidelijk zin in. Eenmaal aangekomen in Overpelt namen we de bus naar de kampplaats, waar we op zoek gingen naar de perfecte kampeerlocatie. Na wat zoeken vonden we een gezellige plek midden in het groen, ideaal voor ons kamp. We zetten de tenten op en maakten ons comfortabel. Voor het avondeten verrasten de koks ons met overheerlijke macaroni, wat een groot succes was. Na het eten trokken we de bossen in voor een spannende mountainbiketocht, een perfecte afsluiter van de dag vol adrenaline en avontuur.

Dag 2: Het avontuur begon echt op de tweede dag met het bouwen van een sjorring, een uitdagende activiteit waarbij iedereen zijn sjorvaardigheden kon tonen. Rune viel op met zijn indrukwekkende technieken. Na het harde werk speelden de oudste kinderen een voetbalwedstrijd tegen de leiders van de jongste groepen, wat voor veel enthousiasme zorgde. Na een smakelijke lunch met krielpatatjes en fishsticks, sloten we de avond af met een spannende dropping. We werden op een onbekende locatie gedropt en moesten in groep onze weg terugvinden naar het kamp. Het was een avond vol avontuur en teamwork, en iedereen keerde moe maar voldaan terug naar het kamp.

Dag 3: Na een vroeg ontbijt met boterhammen en confituur, stond de dag in het teken van sjorren. Samen met de jonghernieuwers maakten we een mooie sjorring. Het middagmaal bestond uit stoofvlees met aardappelen en wortels, waarna we kort rustten. De rest van de dag werd gevuld met het bouwen van een sjorring bij de tenten om ons tegen regen te beschermen. 's Avonds genoten we van braadworsten, douchten we, en maakten we onze rugzakken klaar voor de komende zware dagen. We sloten de dag af met een spel waarbij Noran als beste indringer uit de bus kwam.

Dag 4: De tweedaagse wandeltocht begon moeizaam, maar we kwamen uiteindelijk vermoeid maar overtuigd aan op onze slaapplek. Daar wachtte een warme tent op ons, een welkome afsluiter van de inspannende dag.



Dag 5: De tweede dag van de tweedaagse wandeltocht begon met een stevig ontbijt op de kampplaats. Na het opruimen van de tenten trokken we onze wandelschoenen weer aan en gingen we verder op pad. De lunch bestond uit een simpele boterham, waarna we onze tocht vervolgden. Aan het einde van de dag genoten we van vol-au-vent bereid door de koks. We sloten de dag rustig af met een film voordat we moe maar voldaan gingen slapen.

Dag 6: De dag begon met een stevig ontbijt van boterhammen met confituur, gevolgd door het maken van kampfoto's. Daarna werkten we verder aan onze kampopdrachten en genoten we van een lunch met rijst en gyros. In de namiddag speelden we het spel "jachtseizoen", waarbij de leden zo lang mogelijk uit de handen van de leiders moesten blijven. Dit werd later omgekeerd, en het bleek dat de leiders hier veel beter in waren. Na het avondeten, bestaande uit gehaktballetjes in tomatensaus, sloten we de dag af met verschillende pleinspelen zoals voetbal en kubb.

Dag 7: Na een ontbijt met stuu-tjes en speculaas maakten we onze rugzakken klaar voor de dagtocht. We fietsten 12 km naar een meer, waar we na een snelle rit genoten van belegde broodjes en een verfrissende duik. Het was de inspanning meer dan waard. Terug op de kampplaats aten we spaghetti en douchten we ons. De dag werd afgesloten met een kompastocht en daarna een welverdiende nachtrust.

Dag 8: De dag begon met een uitgebreid ontbijt met verschillende ontbijtkoeken, waarna we deelnamen aan de "Olympische Spelen". Helaas werd het spel in de voormiddag onderbroken door hevige regen, dus schakelden we over naar het ABC-spel. Na een lunch met schnitzel en puree hervatten we de Olympische Spelen en sloten we de dag af met een voetbalmatch en andere spellen zoals pingpong en badminton. Voor het avondeten aten we een broodje met beenhesp en speelden daarna met een gel blaster in het bos.

Dag 9: We begonnen de dag met stuitjes met choco, gevolgd door een bordspel, RISK. De knapen moesten opdrachten uitvoeren om geld te verdienen en land te veroveren, wat voor veel plezier zorgde. Na een lunch met koude pasta, verkenden we de gemeente met een stadspel, waarbij we een ruiltocht en fotozoektocht deden. Het avondeten bestond uit giraffenekken met koude groenten. De dag werd afgesloten met een toneelvoorstelling en een knapenquiz, gevolgd door chips die ze hadden verdiend tijdens de ruiltocht.

Op de laatste dag pakten we onze spullen in en reisden we moe maar voldaan met de trein terug naar huis.

Hartelijke groeten van de knapenleiders!





# Op kamp met ...

## De Jonghernieuwers

We zijn eindelijk vertrokken op KSA-kamp! Na aankomst hebben we de vrachtwagen uitgeladen en onze tenten opgezet op een prachtige locatie. Izar raakte even zijn tent kwijt, maar die vonden we gelukkig snel terug. 's Avonds aten we macaroni en kregen uitleg over de kampopdrachten, spannende taken waar de jonghernieuwers de hele week aan werken. Na een gezellig aperitief vertrokken ze op dropping.

De volgende ochtend startten we, na een lastige dropping, met sjorren. Ondanks het slechte weer en een stroef begin, kregen we alles op orde dankzij Izars goede leiding. Tijdens de middag verplaatsten we de tenten, omdat we per ongeluk buiten het kampterrein stonden. Na de rust hervatten we het sjorren en liepen voor op schema. 's Avonds genoten we van pittawraps en speelden een match tegen de Ketjes, waarbij we ondanks de 3-8 score wonnen dankzij de winning goal-regel.

De dag erna begon vroeg met het afronden van de sjorring. We bouwden een decor voor het Lucky Luke-toneelstuk. 's Avonds stond er een spannend jachtseizoen op het programma, waarbij onze leden op de vlucht sloegen voor de leiders. Na een zenuwslopende achtervolging rond het kampvuur, sloten we de dag af met warme chocomelk.

Vandaag begonnen we moeizaam aan onze tweedaagse wandeltocht, maar bereikten uiteindelijk vermoeid onze slaapplek. De volgende ochtend, na een lekker ontbijt, trokken we onze wandelschoenen weer aan en legden opnieuw vele kilometers af. Bij aankomst wachtte ons een heerlijke vol-au-vent, waarna we de dag afsloten met een film.

Na een stevig ontbijt begonnen we de dag met het schillen van aardappelen en het koken van grillworsten. 's Avonds speelden we het grote caféspeel en gingen daarna op kompastocht. De volgende dag startten we met een fietstocht naar een nabijgelegen meer, waar we genoten van een verfrissende duik. 's Avonds speelden we spannende spellen met gelblasters als beloning voor het harde werk.

Op de laatste kampdag genoten we van een uitgebreid ontbijt en begonnen toen aan het 24-uurspel. Tijdens de nacht raakten enkele leiders binnen, waardoor de jongens al snel eieren verloren. Toch hielden ze stand en eindigden met 10 van de 18 eieren. Na een korte slaap volgde de laatste dag, met als hoogtepunt het groepsspel Fata Morgana, waarbij iedereen deelnam aan verschillende uitdagingen. Het kamp eindigde in een geslaagde finale!

Met vriendelijke groeten, De JHN leiding



# Recept Koks

Na het ontvangen van veel lof en positieve reacties op hun culinaire creaties, hebben de koks besloten om een speciaal recept met iedereen te delen.

Het betreft het gerecht Jambalaya, een heerlijke en smaakvolle maaltijd die zowel door de leden als de leiders bijzonder gewaardeerd wordt.

Dit recept is een eerbetoon aan de smakelijke ervaringen die het team heeft kunnen bieden, en het belooft een verrijking voor elk diner.

## Ingrediënten:

300 gr rijst

1 grote ui

2 rode paprika's (in blokjes gesneden)

400 gr tomatenstukjes in blik

400 gr gehakt

60 gr gerookt spek

+/- 1l warm water met 2 bouillonblokjes

1 teentje look

1 klontje boter of olie

2 blaadjes laurier

Peper

Zout

Paprikapoeder

## Optioneel:

Geraspte kaas

Tabasco

Citroen

Peterselie

1 Rodenbach

## Bereiding:

1. Snij de ui in stukjes samen met de look en het gerookt spek, dan bak je deze glazig in een paella of wokpan. Voeg vervolgens het gehakt eraan toe en bak mee tot deze aangebakken is (hoeft nog niet gaar te zijn)
2. Voeg de paprika's en tomatenstukjes toe en roerbak even mee.
3. Doe daarna de rijst + laurier erbij en roer goed om.
4. Voeg er 2 lepels bouillon en/of geutje rodenbach bij en laat dit al roerend door de rijst opnemen. Herhaal dit tot de rijst gaar is. Dit duurt ca. 18 minuten. Het kan zijn dat je wat bouillon over hebt.
5. Proef of de jambalaya goed op smaak is en voeg eventueel een beetje peper, zout of iets pittigs toe.
6. Besprenkel de jambalaya voor het serveren met wat citroen en garneer de jambalaya met schijfjes citroen en peterselie.
7. Serveer eventueel met tabasco en geraspte kaas



# Het Leidersteam

## Dwergen



**Banleider**  
Goya vandenbroucke  
korenwind 53  
8890 Moorslede  
0468 54 66 08  
dwergjes  
@ksamoorslede.be



Baptiste Wydooghe  
Passendaalsestraat 43  
8890 Moorslede  
0468 28 76 10



Charles Devisch  
Bellereke 1 8890  
Moorslede  
0473 79 60 41



Louis Decaestecker  
Iepersestraat 117  
8890 Moorslede  
0472 84 14 86  
leiding  
@ksamoorslede.be

## Kabouters



**Banleider**  
Gust Roggeman  
Sprietstraat 18  
8890 Moorslede  
0478 08 36 92  
kabouters  
@ksamoorslede.be



Mathis Lampaert  
Passendaalsestraat 53  
8890 Moorslede 0468  
43 78 16  
pagadders  
@ksamoorslede.be



Gaëtan Berguigue  
Oude molenweg 17  
8890 Moorslede  
0473 20 53 97



Gunther Constandt  
Gentsestraat 84  
8890 Moorslede  
0495 83 73 89



Xandres Grymonprez  
Iepersestraat 119  
8890 Moorslede  
0472 67 42 23

# Pagadders



**Banleider**  
Ruben Leenknecht  
Kalkoenstraat 3  
8890 Moorslede  
0487 21 177 5



Victor Dewitte  
Breulstraat 127  
8890 Moorslede  
0470 52 02 79



Aden Vansevenant  
Philemon  
Sabbestraat 19  
8840 Staden  
0468 35 98 72



Staf Montmorency  
Zilverbergstraat 25  
8890 Moorslede  
0478 13 11 39

# Jongknappen



**Banleider**  
Tibo Foulon  
Emiel jacqueslaan  
76 8890 Moorslede  
0499 91 60 29  
jongknappen  
@ksamoorslede.be



Arthur De Bruyn  
Hazegoedweg 29  
8800 Roeselare  
0497 83 45 19



Willem Louagie  
6de Jagersstraat 3  
8890 Moorslede  
0472 34 97 53



Jean-Baptiste  
Deceastecker  
lepersestraat 117  
8890 Moorslede  
0479 67 63 00



# Knapen



**Banleider**  
Tibe Foulon  
Emiel jacqueslaan 76  
8890 Moorslede  
0496 28 49 67  
knapen  
@ksamoorslede.be



Baptiste Vanacker  
lepersestraat 96  
8890 Moorslede  
0470 38 03 03  
materiaal  
@ksamoorslede.be



Lucas Deleu  
Emiel Jacqueslaan 77  
8890 Moorslede  
0472 17 17 83

# Jonghernieuwers



**Banleider**  
Roeland Vandamme  
Werviksestraat 8  
8890 Moorslede  
0471 79 76 98  
Jonghernieuwers  
@ksamoorslede.be



Jonas Vallaey  
Korenwind 41  
8890 Moorslede  
0468 28 34 83



Tjorven Cappon  
Permekelaan 27  
8890 Moorslede  
0468 22 71 22

# Kalender

## Van September t.e.m. Februari

7 september	vergadering - Startdag
14 & 15 september	Streekbierenweekend
21 september	vergadering - 2de startdag
28 september	vergadering
5 oktober	geen vergadering
12 oktober	vergadering
19 oktober	vergadering - uniformstand
26 oktober	vergadering - uniformstand
2 november	geen vergadering
9 november	vergadering
16 november	geen vergadering
23 november	vergadering - hoogbezoek
30 november	geen vergadering
7 december	vergadering
14 december	vergadering
21 december	geen vergadering
28 december	geen vergadering

# Wist je dat ...

- ... het nieuwe KSA jaar terug start op zaterdag 7 september
- ... dit vanaf 14u begint
- ... de week er na het Streekbierenweekend is
- ... er hier meer dan 100 verschillende soorten bieren te verkrijgen zijn
- ... er op zondag 15 september heerlijke beenhesp kan eten
- ... dat we onze sponsors heel dankbaar zijn
- ... er soms een bommetje ontploft in de KSA
- ... er daar vaak 2 rode valiezen bij komen kijken
- ... deze ook rood kunnen zijn
- ... G.C. kan dansen lik een echte braziliaan
- ... dat hij dit ook thuis oefent
- ... dat R.L er ook heel wat van kan
- ... V.D. veel aura punten heeft verloren op kamp
- ... dat aurapunten moeilijk te berekenen valt
- ... de kolibrie achteruit kan vliegen
- ... er bij Oostende een zee te vinden is
- ... deze in Nieuwpoort dezelfde is
- ... je nog altijd kaarten kan kopen voor de beenhesp op 15 september
- ... we nu zoals altijd zullen afsluiten
- ... de wist-je-datjes dus ten einde komen
- ... dit binnen enkele weken weer bedacht moet worden